

*Als je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent,
als je mensen niet meer herkent,
als je toch blijft strijden om te leven,
dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.*



Celine Van Beylen

weduwe van Jos Vandenberg

Geboren te Retie op 27 januari 1941

Overleden in het wzc Kempenerf te Dessel op 31 augustus 2023

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Celine in de parochiekerk St-Niklaas te Dessel op **zaterdag 9 september 2023 om 10 uur**, waarna we haar begeleiden naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats van Dessel-Zanddijk.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.30 uur.

U kan Celine nog een laatste groet brengen in het bijzijn van de familie op **vrijdag 8 september 2023 van 18.30 uur tot 19 uur** in het funerarium Dries, Polderstraat 46 te Dessel.

Onze oprechte dank voor de goede zorgen aan haar huisdokter Guido Damen, het verzorgend personeel en vrijwilligers van het wzc Kempenerf te Dessel en aan allen die Celine met liefde en de beste zorgen hebben omringd.

Dit melden u met verdriet:

Walter en Kristel Meeus - Vandenberg

Marisse en Joachim

Julian, Andreas, Rosie

Wouter en Ellen

Felice, Arnout

Martine Vandenberg

Nick

Vienne

Marc Vandenberg

Niels en Jolien

Vince

Arne en Inka

Jan en Anne Vandenberg - Soeten

Dorien †

Robin en Seppe

Ann Vandenberg en Lillo

Pol

Babs en Tuur

Bart Vandenberg en Ilona de Kort

Andres

Yannick en Nienke

Michelle en Giel

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Jos en Jeanne Lenaerts - Van Beylen

haar schoonbroer en zus

delen mee in dit verdriet

haar neven en nichten van de families Vandenberg - Van Beylen

rouwadres:

www.driesuitvaartzorg.be