

Dankbare herinnering aan

Mathilde Verbylen

Weduwe van Karel Slegers

Geboren te Retie op 10 april 1926

Overleden te Retie op 27 december 2021

Op vrijdag 31 december 2021 namen de kinderen en kleinkinderen afscheid van moeder in besloten kring, we gaven moeder haar laatste rustplaats op de begraafplaats van Dessel-Zanddijk.

Rouwadres: www.driesuitvaartzorg.be

moeder, groot- en overgrootmoeder van

Leo en Agnes Mermans - Slegers

Rob Mermans

Tinne Mermans

Jef en Irène Van Hoof - Slegers

Wim† en Katrijne Swerts - Van Hoof

Evert, Maarten

Dries en Leentje Van Hoof - Bastiaens

Tuur, Flor, Miel

Sander en Katrijn Van Hoof - Dekien

Lode, Mona, Leon

Karel en Lisette Deckx - Slegers

Seppe en Inge Deckx - Oury

Mats

Rik en Eva Deckx - Kennis

Fons

Jef en Lieve Slegers - Bertels

Bjorn en Nathalie Lodewijckx - Slegers

Kato, Mathis

Michiel en Marijn Slegers - Den Hartog

Maud, Diete

Kevin en Hermien Janssen - Slegers

Siemen, Tiebe

Ruben en Griet Slegers - Berghmans

Soet, Tiest, Fedde, Sietse, Toos

De familie dankt u voor uw gebed en medeleven.

Onze oprechte dank aan de medewerkers van de afdeling Netenhof, WZC Annadal en haar huisdokter Dr. Erik Dries.

Liefste moe, moemoe

De angst is weg, je strijd gestreden, je hebt je rust verdiend.
Je laatste jaren wogen zwaar, je ijzersterke lijf torste de last van je hoofd.
Hield vol, tegen beter weten in.
Rust zacht, lieve moe.

Je leven was lang en goed gevuld, 4 kinderen, 11 kleinkinderen
en zoveel achterkleinkinderen dat je de tel kwijtraakte.
En je had niet liever dan dat die allemaal bij je op bezoek kwamen.
De snoepkast zat vol, de boek kaarten lag klaar en het laatste nieuwe boekje stak in de gazettenbak.
We kwamen graag bij je langs, moe.

Je was een levenskunstenaar op jouw manier: altijd vroeg uit de veren, heerlijk koken, gaan markten in Mol,
lange fietstochten met Let, zingen in het koor, pistolets en bezoek op zondagmiddag...
Stilzitten was nooit aan jou besteed. Dan moest er toch minstens iets gebreid worden.
Je was een dappere strijder, moe, ook tegen de tand des tijds.
Samen met de auto naar de markt of een frietje van Den Brink eten, je genoot van wat nog kon.
Als de mist in je hoofd wat optrok, vond je het ook in Annadal helemaal niet slecht.

En zo, moemoe, ga ik me jou herinneren.
Een dappere strijder.
Dat heb je verdiend.

Slaap zacht, moe.

