

*Dankbaar zijn om wie je was,
dankbaar om je mooie leven,
dankbaar want je hebt ons steeds
het beste van jezelf gegeven.*

Dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

Julia Meeus

weduwe van Frans Caerstiaenssen

Geboren te Dessel op 6 oktober 1933

Overleden in het WZC "Kempenerf" te Dessel op 22 februari 2021

Wegens huidige omstandigheden zijn we genoodzaakt
om afscheid te nemen van Julia in beperkte kring
op vrijdag 26 februari 2021.

De begraafing van haar asurne bij haar man Frans heeft
plaats op de begraafplaats van Dessel-Centrum.

rouwadres: www.driesuitvaartzorg.be

Dit melden u met verdriet:

haar dochter, schoonzoon en kleinzoon

Marc en Linda Van Hoof - Caerstiaenssen

Tim Van Hoof

delen mee in dit verdriet

haar zus, broers, schoonbroers en schoonzussen

haar neven en nichten

de families

Meeus - Van Geldorp en Caerstiaenssen - Meeus

*Speciale dank aan haar huisarts Dr. Erik Dries,
de directie, verpleegkundigen en vrijwilligers van het wzc Kempenerf
en aan ieder die Julia met liefde en genegenheid hebben omringd.*