

*Ik heb een steen verlegd  
in een rivier op aarde.  
Nu weet ik dat  
ik nooit zal zijn vergeten.  
Ik leverde 't bewijs  
van mijn bestaan,  
omdat door het verleggen  
van die ene steen,  
de stroom nooit meer  
dezelfde weg zal gaan.*



Zachtjes heengegaan,  
omgeven door de warmte van zijn familie

## *Jozef Verhaert*

echtgenoot van Julienne Stessens

Geboren te Dessel op 22 augustus 1936  
Overleden in WZC Aquamarijn te Kasterlee op 27 januari 2021

Het afscheid vindt plaats in beperkte kring in de St-Niklaaskerk  
te Dessel op woensdag 3 februari 2021.

Aansluitend de plechtigheid begeleiden we de asurn van Jozef  
naar zijn laatste rustplaats in het columbarium op de  
begraafplaats van Dessel-Centrum.

Jef, Jozef, Jos,  
Vo, lieve Vovo,

je zachtheid, je kracht,  
genietend van de kleine dingen in het leven,  
hard werken voor je familie ...  
je hebt er alles voor gegeven.

Je warmte, je rust,  
de zoete liefde door je maag,  
dankbaarheid vermengd met trots ...  
We zien je graag!

*Julienne Stessens  
Koen Verhaert & Dominique  
Nathalie  
Jef  
Ilse & Geert Verhaert - Maes  
Cédric  
Olivier*

*Onze oprechte dank gaat uit naar iedereen die Jozef de afgelopen jaren  
heeft omringd met hun goede zorgen, warmte en liefde.*

*Geen bloemen noch kransen, maar liever een vrije bijdrage aan de Vlaamse  
Parkinson Liga voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson  
is welkom. BE68 0014 7822 5234 - BIC GEBABEBB*