

*Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen
en van alle goede dingen voldaan
stilletjes heengegaan.*

Wij denken dankbaar terug aan het liefdevolle leven van

Frans Herremans

echtgenoot van Lydia De Bondt

Geboren te Kasterlee op 3 april 1937

Overleden in het AZ St-Dimpna te Geel op 1 april 2021

Wegens de huidige maatregelen zijn we genoodzaakt om in beperkte kring
afscheid te nemen van Frans op vrijdag 9 april 2021.

Aansluitend de plechtigheid heeft de asverstrooiing plaats op de begraafplaats van Dessel-Witgoor.

echtgenoot van

Lydia De Bondt

vader en vake van

Ludwig en Marina Verstraelen - Herremans

Kenny en Marlies

Anke en Daan

Nancy Herremans †

Dirk en Nadine Van Gauwbergen - Herremans

Annelien en Ken, ♥

Wouter en Isabeau

Lotte

delen mee in dit verdriet:

zijn broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen

zijn neven en nichten van de families Herremans - De Bondt

*Onze oprechte dank en waardering aan de dokters en verpleegkundigen van het AZ St-Dimpna,
zijn huisdokter Fr. Timmermans, de thuisverpleging van team Annelies Smolders,
de directie, verzorgend personeel en medebewoners van wzc "Annadal"
en aan allen die Frans met een warm hart hebben omringd.*