

Geef me die vleugels

Leg mij dan zachtjes
in de koele aarde,
nu ik de lengte van de dagen
niet meer hoeft te dragen.
Dit lichaam is voorbij,
hoewel nog zwaar van liefde en verlangen.
Maar licht ook als een korrel zand,
die meegenomen door de wind,
alle gewicht verliest
om rust te vinden onder stille sterren.
Geef me die vleugels.
Geef me vrij.

Maar herinner mij.
Verberg mijn naam niet
tussen plooien van verdriet.
Bewaar hem als een handvest
of een lied,
dat door je hoofd blijft spelen.
Zolang ik voort besta
in tekens en verhalen,
zolang nog hoor ik bij dit leven.



Chris Kelchtermans

1963 - 2021

*Verder van de wereld weg.
Elke dag een beetje.
Dichter naar de hemel toe.
Elke dag een treetje.*

Dankbaar voor wat hij in zijn leven voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

Chris Kelchtermans

Geboren te Turnhout op 24 oktober 1963
Overleden in het Woonzorgcentrum De Wingerd
te Leuven op 20 juni 2021

Wegens huidige omstandigheden zijn we genoodzaakt
om afscheid te nemen van Chris in beperkte kring
op **zaterdag 26 juni 2021**.

Aansluitend de plechtigheid begeleiden we Chris
naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van Dessel-Witgoor.

Rouwadres:
Fam. Kelchtermans
p/a Polderstraat 46 - 2480 Dessel

Dit melden u met verdriet

de bewoners van "Woning 1 - De Wingerd"
de vrienden van het "Ontmoetingshuis"
zijn kinderen
zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzus
zijn nonkel, tantes, neven en nichten

delen verder mee in dit verdriet

de families Kelchtermans - Bierens

*Een enorme dankbaarheid gaat uit naar alle mensen
die Chris met liefde en genegenheid hebben omringd.*

