

*Moeders gaan maar sterven niet.
Zij leven en zij geven.
Zolang men moeders kind' ren ziet,
zolang zal moeder leven.*

- G. Gezelle -



Omgeven door onze liefde is van ons heengegaan

Elisabeth Vlemminx
“Betsy”

weduwe van Louis Wils

Geboren te Oirschot op 20 augustus 1930

Overleden in het wzc “Kempenerf” te Dessel op 15 november 2020

Wegens huidige omstandigheden zijn we genoodzaakt
om afscheid te nemen van Betsy in beperkte kring
op **zaterdag 21 november 2020 om 10 uur.**

U kan de plechtigheid volgen via Live-Stream met volgende link:
<https://youtu.be/UZ8jcyNM2qk>

Na de crematie brengen we haar asurne naar het urnenveld
bij haar man op de begraafplaats van Dessel-Zanddijk.

Rouwadres:
www.driesuitvaartzorg.be

Dit melden u met verdriet

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Karl en Anne-Marie Maes - Wils
kinderen en kleinkinderen

Staf en Ingrid Melis - Wils
kinderen en kleinkinderen

Ludo† en Greet Wils - Breugelmans, Wim Daems
kinderen en kleinkind

Geert en Marij Vanuytven - Wils
kinderen en kleinkinderen

Mari en Karin Smolders - Wils
en kind

Marc en Heidi Van Geel - Wils
en kinderen

Carlo Van Eeckeren

Jan Caeyers†

delen mee in dit verdriet:

haar schoonbroer en schoonzussen
haar neven en nichten

de families

Vlemminx - Hermans en Wils - Peeters

*Oprechte dank aan haar huisarts Dr. Hannes,
de directie, verpleegkundigen en vrijwilligers van wzc “Kempenerf”
en aan ieder die Betsy met een warm hart hebben omringd.*